

Matilda presenteert...

Hoi, ik ben Matilda. Ik ben een echte boekenwurm. Ik leen stapels boeken in de bibliotheek. Hier vind je de boeken die ik deze keer de leukste vond!



WINTER 2014



Kleine Muis eet de maan

Petr Horáček, Uitgeverij Gottmer

Die lieve Kleine Muis! In een vorig boek wilde hij ergens anders wonen met zijn grote appel. Nu gaat het over een stukje maan dat stiekem een banaan is. Kleine Muis wenst dat hij een stukje van de maan

mag eten en de volgende dag lijkt de wens uitgekomen: er ligt een stuk maan op de grond. O nee! Zo kan de maan nooit meer rond worden! Wat nu? Mooi prentenboek waar kinderen erg van zullen genieten. Het is extra leuk omdat ze door de gaatjes in de bladzijden al vooruit kunnen kijken. Kleurrijk boek waar veel in en over te vertellen is. Vanaf 4 jaar.



Het grote papa, mama, broertje, zusje boek

Mary Hoffman & Ros Asquith, Uitgeverij Ploegsma

Dit vrolijke boek legt op een leuke manier uit dat er veel soorten gezinnen

zijn. Gezinnen met weinig of veel kinderen, met twee moeders of met geadopteerde kinderen. Heel veel verschillende manieren van samenleven komen langs. Bij de tekst staan veel grote en kleine tekeningen. Leuk om je eigen gezin op te zoeken én om te zien hoe het ook anders kan. En het maakt uiteindelijk niet uit in wat voor gezin je leeft, als je maar gelukkig bent! Vanaf 5 tot en met 8 jaar.

Walking with dinosaurs, the movie dvd

Een film om lekker met de hele familie thuis te bekijken. Patchi, een Pachyrhinosaurus, kruipt uit zijn ei. Hij is de kleinste van het nest, maar ook de avontuurlijkste. Zijn grote broer Scowler is de stoerste; hij wil vooral de leider van de kudde worden. En omdat dinosaurussen vechten om hun vrouwtjes, lijkt Scowler ook nog eens Patchi's vriendinnetje Juniper in te pikken. Pas als de kudde in gevecht raakt met bloeddorstige Gorgosaurusen, kan Patchi laten zien hoe dapper hij echt is. Voor iedereen vanaf 7 jaar.





De geheime missie

Emily Gale, Uitgeverij Deltas

Kaatjes vader is uitvinder en Kaatje probeert hem te helpen. Maar ze vindt ook graag zelf dingen uit. Dat doet ze in haar lab (eigenlijk haar slaapkamer) samen met Einstein, haar hond. Maar soms gaat het mis, en zo ontploft de super-foto-halsband voor Einstein.

Op alle bladzijden staan grappige tekeningen van de dingen die Kaatje meemaakt. Hierdoor is het boek ook heel geschikt voor kinderen die moeite hebben met lezen. Een boek voor meisjes en jongens die van humor en uitvindingen houden. Vanaf 8 jaar. MLP



De vreselijke tweeling

Jozua Douglas, Uitgeverij De Fontein

Dit is niet zomaar een grappig boek, nee, dit boek is echt hilarisch! Het gaat over de tweeling Max en Lot, en zij zien overal een lolletje in. Ze vinden het vooral leuk om een grap uit te halen met hun moeder, die heel veel dingen vies vindt. Hun vader is eigenaar van een fabriek voor haar-

groeimiddel. Als Max op een dag een drankje koopt waarmee hij de goudvis in een hond kan veranderen, gaat het verschrikkelijk mis...(hahaha!) Een vrolijk boek met veel humor en grappige tekeningen. Zeer geschikt om te lezen op een sombere winterdag. Dit boek is geschikt voor het MLP. Kijk ook op www.devreselijketweeling.nl. Voor iedereen vanaf 9 jaar.

De verlaten stad

Erin Hunter, Uitgeverij Manteau

Ben jij een dierenliefhebber? Dan is deze nieuwe serie vast iets voor jou! Het gaat over een straathond met de naam Lucky. Hij zit opgesloten in een asiel. Maar niet voor lang, want door een aardbeving stort het asiel in en kan hij ontsnappen. Nu moet hij zelf op zoek naar eten en drinken, want het lijkt alsof alle mensen verdwenen zijn. Eigenlijk houdt hij helemaal niet van samenleven met andere honden, maar nu moet hij wel, om te overleven. Leuk eerste deel van de reeks Survivor Dogs, gezien vanuit een hond. Vanaf 10 jaar.



De jongen die zijn vader zocht

John Boyne, Uitgeverij Boekerij

Dit boek start met twee dingen: de vijfde verjaardag van Alfie en het begin van de Eerste Wereldoorlog. Veel Engelse mannen worden ingezet om te vechten tegen de Duitsers, bijvoorbeeld in België en Frankrijk. Ook Alfies vader vertrekt naar het front. Vier jaar lang wacht Alfie op een bericht van zijn vader. Hij mist hem ontzettend. Als hij hoort dat zijn vader in een Engels ziekenhuis ligt, zit er voor Alfie maar één ding op, en dat is zijn vader naar huis halen. Ontroerend boek, waarin de gevoelens van Alfie en zijn moeder goed beschreven staan zonder dat het overdreven wordt. Bijzonder boek, dat je in één adem uit wil lezen. Vanaf 11 jaar en veel ouder.

